



*U die ik liefheb verlaat ik,  
om mij te vervoegen, bij deze,  
die ik liefheb gehad.*

Bid voor de ziel van haar die nu  
bij de Heer ons opwacht

MEVROUW

## Clara LIMPENS

weduwe van de heer

**Albert VAN WIJMEERSCH**

Geboren te Nederbrakel op 28 mei 1898 en  
zachtjes overleden in het O.L.Vrouwzieken-  
huis te Oudenaarde op 29 maart 1995.

Gesterkt door de ziekenzalving.

De families **LIMPENS, COESENS** en  
**VAN WIJMEERSCH, DE CUBBER**  
danken U, voor uw gebed en medeleven.

*Dank U Heer, dat je ons zo'n moeder hebt gegeven,  
schenk ons veel moed, in ons verdere leven.  
Wij zullen moeder missen elke dag,  
in kleine en eenvoudige dingen.  
Maar in ons hart blijft ze ons nabij.  
Moeder wij danken je, voor alles wat je ons hebt  
voorgeleefd.*

*Je was blij, om alles wat ons en je leven vulde.*

*Nooit worden de dagen als voorheen,*

*nu je bent gegaan van ons heen.*

*Dank om al je wijze raad.*

*Dank voor ieder goede daad.*

*jij was een diepgelovige en goede vrouw,*

*je sterke wil en levensopdracht trouw.*

*Bid voor ons bij de Heer,*

*om in ons verdere leven*

*ons kracht en sterkte te geven.*

*Hou bij ons vader aan uw beider zij,*

*een heel mooi plaatsje voor ons vrij.*

*Liefste mémé,*

*wij zullen je nooit vergeten,*

*in ons hart is stil verdriet,*

*maar vergeet jij ons hierboven niet.*

*Liefste kinderen, klein- en achterkleinkinderen;*

*Ik beminde jullie allen toch zo teder,*

*eens ziet gij jullie moeder weder.*

*Wij hadden het samen toch zo fijn,*

*afscheid nemen doet zo'n pijn.*

*Graag was ik nog bij jullie gebleven,*

*zo gaat dat nu in 't leven.*

*Bewaar intussen al de waarden,*

*die ik jullie in mijn lange leven heb meegegeven.*

*Heilige Don Bosco bid voor haar.*

Namis op vrijdag 5 mei 1995 om 19.30 uur.

*Rouwcenter "Funeralia" Zwalm - Brakel*

*055/49.93.54 - 42.84.80*