

God, wees mij barmhartig en toon mij het licht van Uw aanschijn.

**DE HEER**

## **Clement, René LIMPENS**

weduwnaar van Mevrouw  
**EUGENIE COPPENS**

geboren te Nederbrakel, op 3 mei 1892 en godvruchtig overleden in de St. Franciscus-kliniek te Opbrakel, op 25 juli 1982, gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.



**De families LIMPENS, COPPENS,  
ROELANDT en GOSSEYE,**

danken U voor uw gebed en uw blijken van innig meevoelen.

Onze dierbare overledene is een werkzaam man geweest, die eerder wat teruggetrokken leefde. Voor hem was het waar : « Oost west, thuis best ». Hij gebruikte niet veel woorden maar kon stil genieten van de vele schone momenten van het huiselijk leven.

We zijn nu dankbaar om de hoge leeftijd die hij heeft mogen bereiken en om alles wat hij gedaan heeft om zijn geliefden gelukkig te maken.

We willen onze wederliefde en onze dank nu uitdrukken in een bede en vragen : « Hemelse Vader herinner u de naam van onze geliefde overledene die door zijn doopsel onder uw uitverkoren kinderen werd opgenomen. Vul aan wat al te menselijk bleef in zijn leven. Reken hem ten goede aan alles wat hij gedaan heeft voor zijn medemens en laat hem nu delen in de blijvende vreugde, samen met zijn geliefde echtgenote en met allen die hem gelovig voor gingen naar de eeuwigheid ».

---

Begraaf. Raoul, Markt, Brakel. ☎ (055) 42 24 49