

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer! (Lit.)



Bid voor de ziel

van Mejuffer

EMILIE LIMPENS

dochter van wijlen

Jan-Baptist en AMELIE BLOMME

geboren te Nederbrakel de 12 October 1876 en er
godvruchtig overleden de 12 November 1953.

Voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden

Zij was lid van de Congregatie van O. L. Vrouw,
van de Bond van 't H. Hart, en van de
Confrerie van de H. Barbara



De dierbare afgestorvene laat ons allen het
voorbeeld na van een vroom en deugdzaam le-
ven, vooral in het lange lijden dat zij heeft door-
staan met verdueligheid en gelatenheid.

Dit is immers welgevallig aan God; onderwor-
pen te zijn als ge lijdt, ofschoon ge goed hebt
gehandeld. Hiertoë immers zijn wij allen geroe-
pen: dat wij het voorbeeld van Jezus navolgen.
Want ook Kristus heeft geleden en wel in 't bi-
zonder voor ons, en ons een voorbeeld nagela-
ten opdat wij zijn voetstappen zouden drukken.
Die voetstappen van het lijden heeft de dier-
bare overledene, in navolging van Jezus, moe-
dig doorgestapt en nu, na haar verduelig lijden
heeft zij redding en verlossing gevonden bij de
gekruste Jezus. Zij was de wijze maagd die
de Heer wakende vond! (Luc.)

Dierbare Broeders en familieleden, voor mij is
de goede strijd gestreden; weent niet over mij
maar bidt voor mij. Ik dank U van harte om de
liefde met dewelke gij mij hebt omringd in
mijn langdurige ziekte. Dat God het U lone,
Vaartwel en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De 4 akten a. u. b.



De Familiën LIMPENS-BLOMME ;

Danken U voor de blijken
van oprechte deelneming
door U Betoonde.

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.