

*Bij het fluisterlied van tranen,  
eenzaam langs de laan,  
zwijgen nu je woorden,  
blijvend voert mijn hart  
je naam.*

A. VAN DAMME



DANKBAAR AANDENKEN AAN :

MEVROUW

## **Gabrielle LIMPENS**

weduwe van Oscar D' HAEYER

geboren te Nederbrakel op 11 december 1913  
en godvruchtig overleden in  
de kliniek Zusters van Barmhartigheid te Ronse  
op 13 december 1994,  
gesterkt door de sakramenten van  
de ziekenzalving.

De families

**LIMPENS, D' HAEYER,  
COESSENS, TEERLINCK,**  
danken U voor de blijken van medeleven  
en gebed.

Namis op dinsdag 3 januari 1995 om 19 uur.

ROUWL. & DRUKW. B.V.B.A. RAOUL, 9660 BRAKEL

Met droefheid en grote dankbaarheid dragen wij onze geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder naar haar laatste rustplaats.

Zij zal in onze herinnering altijd blijven voortleven als de eenvoudige, graaggeziene en dienstbare vrouw, die gesterkt door haar geloof, moedig en stil haar lijden heeft gedragen. Wij willen de Heer danken voor alles wat zij gedaan en betekend heeft voor de familie en voor de vrienden, want zij leefde om anderen gelukkig te maken.

Samen met vader, die voor 9 jaar overleden is, stelde moeder gans haar leven in dienst van haar gezin, haar lieve kleinkinderen en achterkleinkinderen. Zij was terecht fier op haar familie, dat zij goed en gelukkig rondom zich zag ontplooiën en zij verbleef graag in hun gezelschap. De liefdevolle nabijheid ging haar ter harte.

Bijzonder gelukkig was zij te mogen ervaren dat haar dochter Diane en schoonzoon Gerard haar thuis vertroetelde en verzorgde en haar reeds een stukje hemel bezorgde, bijgestaan en geholpen door familieleden en verpleegkundigen.

Het afscheid van moeder doet pijn, ook al zagen wij de vreselijke storm in haar leven opsteken en al wisten zij die haar reis van ziekte en uitputting meemaakten, dat een afscheid onafwendbaar werd. God, wij danken U, omdat Gij ons leven hebt verrijkt door haar aanwezigheid en wij van moeder mochten houden zoals zij was.

Neem haar op, Heer, in uw liefde en dat zij bij U en vader het geluk mag vinden zonder einde.

O.L.Vrouw, bid voor haar.

H.Antonius, bid voor haar.