

Voor de eeuwige rust bij de Vader
is opgenomen
Mijnheer

HECTOR LIMPENS

zoon van Remi en wijlen Maria-Louisa COESENS

geboren te Nederbrakel, op 1 november 1904,
en er godvruchtig overleden op 7 juli 1966,
in het uiterste gezalfd met de H. Olie.

Jarenlang werd deze goede man gelouderd door ziekte en lasten van het leven. Zijn werkzaamheid moest hij vroegtijdig stopzetten om in de volle kracht van de levensjaren een gedwongen rust te nemen. Meer dan de ziekte zelf is dat voor hem pijnlijk en droevig geweest. Al was de ziekte lang, toch is zijn heengaan plots en onverwacht geweest. Als een dief in de nacht, is de Heer gekomen om hem tot Zich te nemen en hem Zijn volle Vriendschap te geven waarmee Hij deze man heeft liefgehad en waarmee Hij voor hem eveneens Zijn Leven heeft gegeven, opdat ook hij echt gelukkig zou kunnen zijn. Moge de hemelse ontmoeting het einde zijn van alle leed en pijn en het begin van blijvend geluk.

Dierbare vader en familieleden, gij hebt om mij veel zorgen gehad. Ik dank u om uw goedheid en moge de Heer uw kracht en troost zijn.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



De families LIMPENS,
COESENS,

danken u om uw christelijk medeleven
en uw gebeden.

Dr. De Ruyver, Nederbrakel - Tel. 43470