



Al biddend blijven wij liefdevol gedenken

MIJNHEER

Hilaire LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw

Paula TORTELBOOM

geboren te Oprakel, op 4 augustus 1903, en godvruchtig overleden te Gent, op 23 september 1969, gesterkt door de H. Sakramenten en de Pauzselijke Zegen.



Voor deze goede echtgenoot en vader, is het einde gekomen van zijn aardse kruisweg, die hij jarenlang is gegaan, gesteund door de negen zorgen van zijn geliefden. Schoon en gelukkig had hij eenmaal zijn leven gedroomd, in een gezin, waarvoor hij werkte met zorg en waakzaamheid. Toen de tijd kwam om met genoeg en fierheid neer te zien op het werk van zijn leven, sloeg de ziekte toe, hard en pijnlijk. Twaalf lange jaren moest hij noodgedwongen tot last zijn van zijn dierbaren. Van hen mocht hij de tederste zorgen ontvangen, omdat hij hen allen zo bijzonder lief was. Nu is de Heer gekomen om zijn lijdensweg om te zetten in een verheerlijkt Leven, waarin hij had geloofd en waarop zijn hoop gesteld stond. Moge hij, na de liefdevolle zorgen van de mensen rondom hem, thans de Eeuwige Liefde ondervinden van God, Die hij als Vader mocht leren kennen en liefhebben. En moge hij daar zijn dierbaren opwachten voor een geheel nieuw Leven, waar geen zorg of pijn meer is, maar waar God alles voor allen zal zijn.

De families LIMPENS, TORTELBOOM, DE VOS
en VANDERBRUGGEN,

danken u voor uw vroom gebed en
blijken van deelname.