

Ik ben de verrijzenis en het leven !
(Evangelie H. Joannes)

†
BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

JOZEF LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw
Madeleine HERREGODS,
geboren te Nederbrakel op 3 juni 1907 en er
godvruchtig overleden op 31 mei 1964,
gesterkt door het H. Sakrament der zieken en de
Pauselijke Zegen.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara en de
H. Rozenkrans.

Als de dood van een dierbare nabij lijkt, overdenkt men in stilte, de dagen samen doorgebracht, met al het wel en het wee, en men wordt zich meer en meer bewust van de banden van liefde en vriendschap die er zijn, en men komt in bewondering voor dat schone geschenk van God.

De dierbare overledene is altijd een diepgelovig man geweest. Hij heeft zijn best gedaan voor zijn gezin in de mate van zijn krachten. Zijn broze gezondheid heeft vroegtijdig begeven. Hij is mogen heengaan in de zekerheid dat zijn gezin zal voortgaan. Hij was een dankbaar man. Ieder gebaar van genegenheid trof hem nauwgezet en voelde hij in het hart.

Duurbare echtgenote, kinderen en familieleden, mijn heengaan kan U bedroeven, maar weet dat voor U het leven voortgaat. Wij zijn niet in deze wereld gekomen om eeuwig te leven, maar wel in het hiernamaals bij God. Hij weze voor mij genadig. Ik dank U allen voor de beste zorgen mij met liefde verstrekt. Weest mij steeds indachtig in uw gebeden en tot weerziens allen in de hemel.

Mijn Jezus, barmhartigheid.



Uw gebed voor de dierbare overledene en uw deelneming in onze rouw, waren ons een troost.

Daarom danken U :

Mevrouw Jozef LIMPENS, geboren Madeleine HERREGODS, zijn echtgenote.

Heer Michel LIMPENS,

Juffrouw Paula LIMPENS,

Heer Paul LIMPENS, zijn kinderen.

De families LIMPENS HERREGODS en
COESENS-DE PESSEMIER.