

De aarde is een ballingsoord, het kruis is onze hoop, de hemel ons Vaderland.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
MEJUFFROUW
Julia LIMPENS**

geboren te Nederbrakel op 24 september 1902
en zacht in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel-Opbrakel
op 10 juli 1977,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Voor deze overleden vrouw, die op zulk een verdienstelijke levensloop mag terugblikken is sterven een vreedzaam overgaan naar een gelukkiger eeuwig leven.

Zij was een mens van diepe godsdienstige overtuiging, vast geloof en gehechtheid aan de Kerk. Godsdienst en plichtvervulling waren de deugden die haar sierden. Met veel zorg hielp zij mee aan de opvoeding van haar familieleden. Haar beeld zal dan ook blijven als de zich opofferende voor het welzijn van hen die haar nabij waren.

Een korte, maar pijnlijke ziekte heeft haar op de drempel van een nieuw leven gebracht.

Thans wachten de engelen haar op om haar te begeleiden naar het hemels paradijs.

Beminde familieleden, weent niet om mijn heengaan, maar dankt de Heer omdat wij zo lang bij elkaar mochten zijn en vergeet mij niet in uw gebeden.

Heer, geef haar ziel de eeuwige rust.

De families LIMPENS-VAN WAEYENBERGE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel