



Het Genade-jaar is aangebroken voor  
MIJNHEER

## KAMIEL LIMPENS

zoon van wijlen

**ALPHONSE en MARIE VAN WAYENBERGHE**

geboren te Nederbrakel op 19 september 1904 en  
er overleden op 2 januari 1967, gezalfd met het  
H. Oliesel.

Pas was het nieuwe jaar ingezet, met zijn vreugdevolle verwachtingen en zijn hoopvolle wenssen voor een lang en gelukkig leven. Voor deze man werd het dadelijk "het Genade-jaar van de Heer", zoals Kristus het Rijk Gods eenmaal had genoemd. Voor hem is de genadigheid van God in haar volle werkelijkheid doorgebroken, na een leven van arbeid en plicht op alle zware werkterreinen. Sterk als de steunbalken in de mijn, gezond als de open natuur van de campagne, stevig als de bouwwerken die hij hielp optrekken, is ook voor hem de dag gekomen, dat alles begaf, omdat zo de lijn van het mensenleven getrokken ligt, die uitloopt op het echte, volle Leven.

Moge dat Leven, het eeuwige Genade-jaar, voor hem vol vreugde zijn, in het Aanschijn van de Heer, Die hem voor Zich gemaakt heeft en ook voor hem het grote Genadewerk van de Verlossing had op gang gezet bij de komst van Zijn Zoon.

Daarvoor bidden wij allen samen, met zijn familie en vrienden, opdat dit Nieuw-jaar voor hem echt Zalig en Gelukkig zou zijn.



De familie LIMPENS en VAN WAYENBERGHE,

zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van  
kristelijke deelneming en DANKEN U.

Druk. J. De Vleeschouwer Neerstr.41 Nederbrakel