

Zalig zij, die in de Heer sterven, hun werken volgen hen.



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

de Heer

Leopold LIMPENS

weduwnaar van Mevrouw

Palmyre GEENENS,

geboren te Nederbrakel op 29 april 1905 en
godvruchtig overleden te Brakel-Opbrakel
op 18 februari 1974,
voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

De dood van deze werkzame man trof ons zeer. Vanaf zijn jeugd trok hij dagelijks de mijnschacht in om te werken voor het dagelijks brood. Al was hij weinig spraakzaam, toch was hij verknocht aan diegenen, die met hem zowel de vreugde als de droefheid deelden : zijn werkmakers en zijn gezin.

Toen hij het ritme van de arbeid verliet, werd het leven voor hem rustig en dromerig ; toen zijn vrouw hem ontviel, verlangde hij bij haar te zijn en opgenomen te worden in een leven zonder bitterheid en droefheid, een leven met blijvende vreugde.

Wij bidden voor deze mens, dat zijn wensenvulde mogen worden, dat hij het loon

der rechtvaardigen mag ontvangen en het geluk dat ons langs Jezus Kristus door God de Vader werd beloofd.

Mijn beminde, laten wij God danken om de gelukkige jaren die we samen beleefden. Hebt dank voor uw liefdevolle zorgen. Bemin elkaar en vergeet mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

De families LIMPENS, GEENENS, DE MEYER,
RADIJS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelname in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel