

Mijn ziel verwacht van U verlossing, Heer !



BID VOOR DE ZIELERUST VAN

Louise LIMPENS

echtgenote van Gilbert HENAU,

geboren te Nederbrakel op 2 juni 1905
en er plotseling thuis overleden op
30 januari 1980, gesterkt door Kristus in
Zijn HH. Sakramenten.

Stil en bescheiden is haar leven voorbij-
gegaan. Bekommering en bezorgdheid waren
voor haar een tweede natuur geworden. Ze
heeft nooit andere titels gedragen dan echt-
genote en moeder zijn.

Op haar sterven, hoe plots dit ook ge-
beurde, was ze goed voorbereid. Menigmaal
had zij voor de poort van de hemel gestaan,
zoals zij zelf zegde, en telkens had zij ge-
beden, dat Gods wil maar moest volbracht
worden.

Nu is zij naar haar definitieve bestemming
gegaan, naar de verblijfplaats van de geluk-
zaligen; haar sterfdag op aarde was haar
geboortedag voor de hemel.

Moeder, uw heengaan heeft diep in ons
iets gebroken, wij hebben het gevoel ver-
weesd achtergelaten te zijn, maar uw toe-

wijding en dienstbaarheid blijft ons als een
voorbeeld voor ogen staan.

Wij, uw echtgenote, uw kinderen, kleinkin-
deren en familieleden, danken U om alles
wat ge voor ons gedaan hebt en we bidden
opdat de Heer ons allen verenige in de he-
mel.

Heer, geef haar het blijvend geluk en de
eeuwige vrede.

De families LIMPENS, HENAU, DE STERCKE
en COESSENS,

**zijn zeer erkentelijk voor uw bliken van
kristelijke deelneming en danken U.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel