

De dood van de rechtvaardige is het einde van de nacht
en de dageraad van het ware leven, het einde van de
smarten en de ingang van de zaligheid. (H. Aug.)



In de vrede van de Heer
ruste de ziel van
Mevrouw

Maria-Gabriëlle LIMPENS

echtgenote van Mijnheer

Jozef BUYDENS

geboren te Nederbrakel, de 22 oktober 1900,
en er godvruchtig overleden, de 11 september 1968,
voorzien van de H.H. Sakramenten der stervenden.

Haar hele leven is zij een zorgende kommer-
volle huisvrouw geweest. Haar blij woord
en haar opgewekt karakter, haar zin voor
netheid en orde, haar liefde voor vruchten
en planten brachten zon in haar huis.

Zij beleefde de huwelijksliefde totaal door
haar hulp en haar steun aan haar echtgenoot.
Zij heeft zeker niet voor zichzelf geleefd.
Zelfs in haar ziekte dacht zij niet aan haar
eigen leed, maar was zij bekommerd om haar
echtgenoot en de anderen. De hoop op het
goede dat God haar zou schenken was de
grondslag van haar aards leven. Nu heeft
God haar opgenomen in de volle rijkdom
van zijn liefde.

Dierbare echtgenoot en familieleden, die
mijn korte ziekte verzacht hebt door uw
goede zorgen, hebt dank om alles.

Blijft mij gedenken in uw gebeden.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene,
Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht :

De Families LIMPENS,
BUYDENS,
VAN WAEYENBERGE,
SPILEERS.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470