

Heer, geef haar de eeuwige rust.

†

Bid voor de ziel van

MEVROUW

MARIE LIMPENS

WEDUWE VAN DE HEER CAMIEL ROELANDT

geboren te Nederbrakel op 22 december 1896
en godvruchtig overleden te Brakel (Opbrakel)
in de Sint Franciscuskliniek op 11 september
1979, voorzien van de HH. Sakramenten der
zieken.

— —

Voor deze rustige en eenvoudige vrouw is de tijd gekomen om van het aardse leven over te gaan naar het onvergankelijk leven, waartoe zij, zoals wij allen, bestemd was door Gods oneindige Liefde. In haar oprecht geloof heeft zij naar dit ogenblik toegeleefd; regelmatig heeft zij de Heer in haar huis ontvangen; zij was voorbereid om in volle overgave de stap naar de eeuwigheid te zetten. Wij moeten haar begraven met droefheid in het hart, maar ook met het zeker vertrouwen, dat God haar gelukkig zal maken. In Gods aanwezigheid zal zij zich nu een denkbeeld kunnen vormen van de breedte en de lengte, de hoogte en de diepte van de liefde van Kristus, die alle begrip te boven gaat.

Zoals zij goed is geweest voor haar dierbaren en naastbestaenden, zo zal God nu op Zijn manier goed zijn voor haar en haar een geluk geven, waaraan wij eens met haar zullen mogen delen.

Roger ROELANDT-FOSTIER Simonne, kinderen
en kleinkinderen,

Achiel ROELANDT-HAEGEMAN Marie en kin-
deren,

De families LIMPENS, COESENS, ROELANDT
en VAN LIERDE,

zijn zeer erkentelijk voor de blij-
ken van genegenheid en danken U
voor uw gebed.

uitg. thomas marcel, michelbeke
typo-offset de riemaecker, nukerke