

GELOOFD ZIJ JEZUS-KRISTUS. Amen.



BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

**Marie - Clemence LIMPENS**

echtgenote van Mijnheer

**THEOPHIEL VAN DAELE**

geboren te Nederbrakel de 27 november 1882, en  
er godvruchtig overleden op 17 januari 1957.

Gezalfd met het H. Oliesel.

Lid van de Confrerie van de H. Barbara.



Van Jezus getuigt Sint Jan in zijn evangelie, dat Hij is het Licht in de wereld. Het is plicht voor de mensen dit licht te willen zien door de beoefening van de goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde. Zij die voor Jezus kiezen in dit leven vinden ook bij Hem hun eeuwige redding.

De duurzame overledene heeft lange jaren geen licht gezien met haar lichamelijke ogen. God heeft van haar een zwaar offer gevraagd; maar dat heeft ze gedragen met geduld en volledige aanvaarding van Gods wil. "Zij hebben ogen en ze zien niet," zegt de psalmist, maar deze doorgoede vrouw zag zonder ogen te hebben. Meer dan vele anderen heeft zij in haar donkere eenzaamheid Jezus ontmoet, heeft zij Hem beter leren kennen, en het was haar een grote vreugde, haar Heer en God in de H. Communie te kunnen ontvangen. Zij heeft het Licht in de wereld gezien door haar godsvrucht, en de Heer was ook haar grote troost.

Duurbare echtgenoot, kinderen, kleinkinderen en verwanten, ik dank U allen voor de zeer goede zorgen en de woorden van troost en opbeuring. Ik heb nooit kunnen vaststellen dat

ik tot last was. Alles hebt gij gedaan in liefde en genegenheid. Daarom zal ik voor U allen ten beste spreken bij de Heer. Vergeet mij niet in uw gebeden en tot weerziens in de hemel.

Mijn Jezus Barmhartigheid, (300 d. afl.)



Mr Theophiel Van Daele,

Mr & Mevr. Nestor Van Daele-Van Liefde en kind.

Mr & Mevr. Albert Bettessone-Van Daele en kinderen,

Mr & Mevr. Albert Van Daele-Modde en kinderen.

De Familiën Limpens en Van Daele.

Bedanken voor de bliken  
van innige deelneming.

---

Nederbrakel Druk. Wwe O. Surdiacourt