

*Wij rouwen om de goede moeder die wij verloren  
niemand kent ons diep en groot verdriet  
maar in Zijn goedheid zal de Heer ons wel verhoren  
Hij verlaat in 't uur van nood de zijnen niet.*



Dankbaar aandenken aan

MEVROUW

**Martha LIMPENS**

weduwe van Albert Vande Vijver en  
levensgezellin van Marcel Goditiabois

Geboren te Nederbrakel op 10 augustus 1921  
en onverwacht thuis overleden op 23 mei 2001,  
begeleid door de gebeden  
uit de dodenliturgie van de H. Kerk.

---

De familie is U erkentelijk voor uw aanwezigheid en  
uw gebed in de uitvaartdienst van hun familielid.

*De namis wordt opgedragen op  
vrijdag 29 juni 2001 om 18.30 uur in de decanale  
kerk Sint-Pietersbanden te Brakel-Nederbrakel.*

Moeder leefde rustig en stil, goed verzorgd door  
Marcel, maar die morgen werden we allen opges-  
chrikt door haar plotse sterven.

Een plaats is nu leeg.

Wij zijn allen dankbaar voor de liefde die we van  
haar mochten ontvangen.

Haar beeld blijft scherp in onze gedachten staan.

Ons leven loopt nu verder zonder haar, maar wij  
kunnen niet nalaten droevig te zijn bij dit verlies.

Geregeld worden we nu stil van binnen en denken  
aan de vroegere dagen :

haar werkzaamheid voor het gezin,

haar pijn van er alleen voor te staan,

haar manier van zijn als moeder en grootmoeder

haar vriendschap,

haar levenskracht en toewijding.

Wij zijn dankbaar omdat deze vrouw onze moeder  
mocht zijn en omdat zij ons leven mee bepaalde.

Wij vouwen nu onze handen voor haar,

zoals zij zoveel voor ons heeft gedaan.

Rust in vrede, lieve moeder.

Begr.-Fun. b.v.b.a. Raoul, Brakel, Tel. 055/42 24 49

