

Ik ben de verrijzenis en het leven, wie in mij gelooft, zelfs al is zij gestorven, zal leven

BID VOOR † DE ZIEL

van Mevrouw

MATHILDE LIPPENS

echtgenote van Mijnheer

VICTOR DUWIJN

geboren te Geeraardsbergen den 26 Juni 1891 en er overleden den 8 Februari 1948,

voorzien van de H.H.Sakramenten der stervenden

De dierbare overledene was een brave huisvrouw, door iedereen geacht om haar minzamen eenvoud en de oprechtheid van haar hart, haar eer was de bezorgde echtgenote te zijn van haar man en de goede moeder van haar kinderen.

Groot is dan ook de droefheid om het onherstelbaar verlies dat ons treft - altijd te vroeg verliezen we een moeder! - maar, wie mag aan den Heer zeggen...waarom, o Heer, hebt Gij dat toegelaten?... Gelovig buigen wij het hoofd en „Uw Wil geschiede,„ zoals we het dagelijks bidden in het «Onze Vader».

Bemide echtgenoot, gij zult mij zo pijnlijk missen in ons huis, maar sterker dan de banden van het bloed is de gemeenschap in een vroom gebed, ween niet wanhopig,

maar draag dit tijdelijk afscheid als 'n man die zijn betrouwen stelt op God.'t is in Hem dat wij elkander voor eeuwig kunnen terug vinden.

Mijn dierbare kinderen, ik blijf uw moeder ook bij den Heer, waar ik voor u zal ten beste spreken; schoon hebt gij mij bemind en liefdevol verzorgd, blijft eensgezind, en eert nu verder mijn gedachtenis in uw kinderlijke eerbied voor vader.

Mijn allerliefste kleinkinderen, familieleden en vrienden, gij hebt mij allen zo gaarne gezien in dit korte leven, toont nu allen samen uw ware liefde met trouw voor mij te bidden.

Onze Lieve Vrouw van den Oudenberg bid voor ons.

Een milde troost waren ons Uw blijken van hartelijke deelneming bij het afsterven van Haar die ons zoo dierbaar was.

Daarvoor danken wij U innig.

De familiën Lippens, Duwijn, Dierickx en De Knibber.

Druk' . J. LOSSEZ-PENNEWAERT Gaffelstraat, 45.