

Barmhartige Jezus, wees niet onze rechter, maar onze Zaligmaker.



BID VOOR DE ZIEL

van

PETRUS LIMPENS

echtgenoot van

OCTAVIE VANDER BRUGGEN

geboren te Nederbrakel, de 7 November 1867 en er godvruchtig overleden, de 24 Mei 1952, gezaïfd met het H. Otiesel.

*Hij was lid van de
H. Hartbond en het Xaverianengenootschap.*

Gelukkig de mens die van kindsbeen af tracht nauwgezet al zijn plichten te vervullen en te leven onder het Alziend oog van God. Zulke mens volgt de weg van het waar geluk voor zoveel het in dit tranendal kan gevonden worden; die weg leidt hem dan ook tot het Eeuwig Gelijk. Die mens leeft niet alleen van het Geloof, maar ook van de Hoop op de Hemel en geheel zijn leven wordt een aanhoudende akte van Liefde tot God, die de eeuwige liefde is.

Zo verstond deze dierbare overledene en alhoewel zijn afsterven onverwachts kwam, was het toch niet onvoorbereid, want in alle omstandigheden leefde hij in Gods tegenwoordigheid.

Duurbare echtgenote, beminde kinderen, die treurt om mijn zo plotseling afsterven, stelt uw vertrouwen en zoekt uw troost in Gods goedheid. Ik weet hoeveel liefde uw hart mij toedroeg. Laat die liefde niet uitdoven, maar door het gebed toon mij dat gij mijn aandelen in U bewaart. Vaart dan allen wel en tot weerziens bij O. L. Heer. God zegen en beware U allen.

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven.
O. u. o.

De 4 Akten a.u.b. voor de overledene.

Mevrouw Petrus LIMPENS, geboren Octavie VAN DER BRUGGEN;
Mijnheer Georges LIMPENS-DE MEULEMEESTER en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Hilaire LIMPENS-TORTELBOOM en kinderen;
Mijnheer en Mevrouw Polydore LIMPENS-VAN DE WALLE;
Mijnheer en Mevrouw August LIMPENS-VAN DE MERGEL en kind;
De Familiën LIMPENS en VAN DER BRUGGEN;

BEDANKEN.

Vandriessche, opr. Paul De Vleeschauer, Nederbrakel.