

Mijn Jezus Barmhartigheid !

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

PHILEMON LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw

IRMA DE PREZ

geboren te St. Martens-Lierde, den 4 Juni 1875 en
er godvruchtig overleden, den 31 October 1946,
voorzien van de H.H. Sacramenten.

Goed van inborst en rechtvaardig in zijn
handel genoot hij de algemeene achting.

Hooge jaren doorgebracht op de wegen
des Heeren, zijn een eerekrone.

De krachten hem ontbrekende stierf hij in
een gelukkigen ouderdom en gevorderden
leeftijd, hij had de volheid zijner dagen be-
reikt. Hij verdroeg zijne ziekte met verdul-
digheid en onderwerping aan den Wil des
Heeren, en zag den dood naderen zonder
schrik.

Lieve echtgenote, kinderen en kleinkin-
deren, ik moet u verlaten, maar troost u, ik
ga naar een ander, een beter Vaderland,
waar wij elkander nog eens zullen ontmoe-
ten. Intusschen bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U.

R. I. P.

De Victor Van Nieuwenhove, Geeraards.

De Familien LIMPENS, DE PREZ en DE VUYST.

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene,*

DANKEN U.