

Welzalg is de sterveling  
Die nooit op kwade wegen ging  
Maar die bij dag en nacht  
Gods Wet beleefd heeft en betracht ! G. G.



## BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

# POLYDOOR LIMPENS

zoon van wijlen

JAN-BAPTIST en EMELIE BLOMME

geboren te Nederbrakel de 1 September 1867,  
en er godvruchtig overleden de 6 Juli 1954.  
versterkt door de H.H. Sacramenten der stervenden.



Deze dierbare ouderling was bewonderenswaardig door zijn eenvoud, zijn minzaamheid, zijn godsdienstigheid, zijn werkzaamheid. Zijne schone oude dag was de weerspiegeling van zijn deugdzaam leven; in hem werden bevestigd de woorden van de H. Schrift: de hoge ouderdom is een erekroon voor hen die de weg der Rechtshapenheid hebben bewandeld. (Sap 6. 17)

Hij was ellendig geworden maar in al zijn beproevingen bleef hij verduuldig en gelaten, onderworpen aan Gods Heilige Wil. Diep godsdienstig, zocht hij zijn troost alleen bij O. L. Heer door het gebed.

Dierbare Broeder, ik verlaat U zo kort nadat O. L. Heer onze geliefde zuster tot Zich geroepen heeft. Ik laat U alleen als een wees na, doch altijd hebben we samen al ons betrouwen gesteld op de Goddelijke Voorzienigheid en ik weet dat Gij dat nu, in deze harde beproeving der scheiding, nog zult doen. Betrouw op God en onze voorspraak bij God. Vaarwel intussen en tot blij wederziens bij O. L. Heer. Bidt voor mij. Heb dank voor al de liefdevolle zorgen die ik van U en de andere familieleden en geburen mocht ondervinden ! Dat God het U lone !

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige Rust.

De 4 akten a. u. b.



De Familiën LIMPENS-BLOMME ;

Bedanken U voor Uw bliken van  
medevoelen in hun rouw.

---

Nederbrakel Druk. We O. Surdiacourt.