



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

Polydore LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw Maria VAN DE WALLE,

geboren te Nederbrakel op 21 augustus 1904

en zacht in de Heer ontslapen te Brakel

op 12 januari 1974,

« in extremis » gezalfd met de H. Olie ».

Verwerpt de beproeving niet van de Heer, wanneer gij door Hem beproefd wordt, wanneer de sterkste liefdebanden worden verbroken... de Heer bezoekt immers deze die Hij bemint. Hij mengelt het geluk van deze aarde met droefheid en smart opdat wij een ander leven zouden betrachten dat duurzamer is en beter.

Gij neemt het leven echter niet van ons af Gij maakt het nieuw, Heer, dat geloven wij. Daarom mogen wij niet treuren zoals de anderen die onze hoop niet hebben.

Onze duurzame overledenen, die door elkeen gekend was als een inbrave en goede man, zocht reeds geruime tijd naar nieuwe kracht en genezing, doch zonder klagen droeg hij zijn beproevingen. Zo onverwacht en zo plots is hij ons echter ontvallen dat het ons veel pijn

doet hem nu niet meer bij ons te hebben. Maar in onze hoop op beloning om zijn goedheid en schoon leven vinden wij onze hoop en versterking. Samen met de kerk bidden wij de Heer van leven en dood dat Hij onze duurzame overledenen genadig weze en hem opneeme in het hemels Vadershuis tot eeuwig leven.

Duurbare echtgenote, ik dank u voor alles wat gij voor mij geweest zijt en voor alles wat gij mij in trouwe liefde gegeven hebt. Wees moedig en zoek verder uw steun bij God in uw gebed.

Beste familie, vrienden en geburen, ook u dank ik om uw genegenheid en uw vriendschap. Vergeet ook gij mij niet in uw vrome gebeden.

Heer Jezus, geef hem de eeuwige rust.

De families LIMPENS, VAN DER BRUGGEN,
VAN DE WALLE en VAN DER LINDEN

**danken U voor de blijken van kristelijke
deelname.**

Druk. Jos De Vleeschouwer, Brakel.