

†

BID VOOR DE ZIELERUST VAN
DE HEER

Polydore, August LIMPENS

weduwnaar van Mevrouw Bertha D'HAeyer,

geboren te Nederbrakel op 13 augustus 1905 en
godvruchtig overleden in de St.-Elisabethkliniek
te Zottegem op 15 januari 1992,
gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Vader, je hebt gewacht om van ons heen te
gaan op de sterfdag van moeder, die vorig jaar
het tijdelijke met het eeuwige heeft gewisseld.

We weten het, na 64 jaar samen verbonden te
zijn geweest, was de scheiding voor u niet
gemakkelijk om dragen. Samen hebben jullie al
die jaren het beste gegeven, om jullie gezin
groot te brengen. Nu zo kort na elkaar zijn
jullie dezelfde weg gegaan van leven naar dood.
Onze thuis, waar we ons geborgen hebben ge-
weten is nu leeg. Men heeft de tijd niet ge-
had om eerst de pijn en het verdriet te ver-
werken bij het afscheid van moeder. Nu moeten
we ook afscheid nemen van vader.

Wij treuren bij het heengaan van onze ouders,
maar deze droefheid mag niet het enig gevoel
zijn dat ons totaal zou overheersten. Het past
ook dat wij dankbaar zijn voor al die jaren dat
ze ons zoveel goeds hebben gegeven.

God onze Vader, hoewel dit dubbel afscheid ons
pijn doet, danken wij U voor al het goede dat
vader en moeder tot stand hebben gebracht.
Zo ook willen we het leven van vader in Uw
handen leggen. Gij kent hem het best, zijn goede
wil en zijn toewijding. Wij vragen U : « Wees
barmhartig en moge hij nu samen met moeder
geluk vinden in Uw eeuwige Liefde ».

Lieve kinderen, klein- en achterkleinkinderen, ik
heb van u allen veel begrip en goedheid mogen
ondervinden. Wat kan ik anders dan glimlachend
« dank u » zeggen » en de wens uitspreken om
met u in liefde verbonden te blijven. Leef eens-
gezind en in genegenheid voor elkaar en dat
de Heer u daarbij moge helpen en bijstaan.

Nu ik samen met moeder in de hemel opnieuw
verenigd ben, zullen we van daar uit u blijven
volgen en steunen.

Beste familie en vrienden, ik ben u allen dank-
baar voor uw trouwe vriendschap en uw gebed.
Blijf mij gedenken.

Namis : maandag 3 februari om 19.30 uur.

De families LIMPENS, BOCKELANDT, D'HAeyer,
TEERLINCK,

danken U zeer oprecht voor uw blijken van
deelneming in hun rouw.

Rouwleiding Am. Marroyen - Brakel
Druk. Devleeschouwer-Hoste en Zn., Brakel