

GELOOFD ZIJ JEZUS-CHRISTUS!

†

GEDENK IN UWE GEBEDEN
DE ZIEL VAN

RACHEL LIMPENS

echtgenote van

FRANS MACHTELINCKX

Geboren te Nederbrakel, de 23 December 1909
en er godvruchtig overleden
de 24 Februari 1949.

Voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden.

Lid van de Kristene Arbeidersvrouwengilde.

Ons hart is vervuld met diepe droefheid en grievende smart. Verraderlijk en wreed is de ziekte en de beproeving op deze jonge vrouw gevallen en heeft haar al te vroeg onttrokken aan de liefde van haar man en kinderen.

Vol hoop op genezing was zij van de kliniek teruggekeerd; weldra zou zij, volledig hersteld, zich opnieuw en ten volle toewijden aan haar gezin: haar man, haar vijf kinderen. Helaas, voor zulke kwaal bleef menselijke hulp en wetenschap onmachtig en na dagen van pijn en ellende na droeve en slaaploze nachten, kwam de dood als een verlossing dit jonge leven breken.

Heer, gelaten bulgen wij het hoofd voor deze onherstelbare slag, en bidden met betraande ogen en een gebroken hart, doch vol geloof en kristelijke onderwerping: " Uw H. Wil geschiede. "

Duurbare echtgenoot, geliefde kinderen, pijnlijk valt die vroege scheiding, want lang nog hadden wij gemeend samen gelukkig te zijn, lang nog had ik gemeend voor U te mogen zorgen vooral voor U mijn kinderen, die de grote bekommernis van mijn sterfbed zijt geweest en die vooral als gij groter wordt, zozeer een moeder nodig hebt. Troost U echter en geloof in Gods oneindige goedheid en Voorzienigheid.

Bidt veel voor mij, ook gij mijn duurbare bloedverwanten, opdat de Heer mijn ziel genadig zij en opdat wij allen eens elkander voor eeuwig in den Hemel wedervinden.

Mijn Jezus. barmhartigheid! 300 dagen afl.

Zeer gevoelig aan de blijken van kristelijke deelneming ons betoond bij het afsterven van Mevrouw RACHEL LIMPENS bieden wij U onzen oprechten dank,

*Mijnheer Frans MACHTELINCKX-
LIMPENS, Kindren en Familie.*