

Genade en Vrede in volle maat weze het deel van
Mijnheer

REMI LIMPENS

weduwnaar van Mevrouw

MARIE COESENS

geboren te Nederbrakel, op 27 november 1872,
en er godvruchtig overleden op 22 februari 1968.
Gezalfd met het H. Oliesel.

Alle wederwaardigheden van het leven heeft deze man, als oudste mens van de parochie, meegemaakt en doorstaan. Nu hij van ons is heengegaan, lijkt het ook maar een korte tijd geweest te zijn, dat hij heeft geleefd. Door allerlei beproevingen werd hij gekweld, zijn ernstig ongeluk, het afsterven van zijn echtgenote en kinderen en al de kwellingen die in een mensenleven denkbaar zijn. Maar zijn geloof heeft de proef doorstaan en dat zal hem voor altijd strekken tot lof en eer, bij zijn ontmoeting met de Hemelse Vader. Aan dat geloof is hij trouw gebleven en in zijn regelmatig mannelijk gebed vond hij de rustige zekerheid, die hem, zonder vrees maar met vertrouwen het doel van zijn geloof en zijn leven liet tegemoet zien: de onuitsprekelijke en verheerlijkte vreugde van de hemel.

Vader was voor ons een voorbeeld van moed en vertrouwen, van opgewekte goed-

heid en dienstbaarheid. Wij zijn hem dankbaar en zullen zijn aandenken met eerbied bewaren, om daarin de kracht te putten zijn voorbeeld te volgen, tot wij met hem en met moeder en al onze dierbaren eens in Volle en Blijvende Vreugde opnieuw zullen verenigd zijn.



Uw gebeden blijven een steun voor de overledene.

Uw blijken van deelneming een troost voor ons.

Danken u oprecht:

De Families LIMPENS,
COESENS,
BLOMME,
DE THANT.

Drukk. De Ruyver, Nederbrakel, Tel. 43470