

†
Tot de heerlijkheid van Kristus' verrijzenis
is ingegaan

MEVROUW

Sylvie, Marie LIMPENS

echtgenote van de Heer

Frans DE GEETER,

geboren te Nederbrakel op 29 september 1900
en godvruchtig in de Heer ontslapen in de
St.-Franciscuskliniek te Brakel
op 28 februari 1977,

voorzien van de HH. Sakramenten der zieken
en de Pauselijke Zegen.

Wij zijn allen geboren om te leven en gedoopt om te verrijzen. Wij weten dat wij eenmaal zullen sterven, maar door ons geloof weten wij dat sterven enkel de overgang is naar een nieuw leven, het echte Leven, in deelname aan het leven van de verrezen Kristus. Aan deze geliefde echtgenote en moeder is nu dat geheim van het verrezen Leven werkelijkheid geworden door haar betreurd heengaan van ons. Moeder, die wij hebben gekend en liefgehad, leeft. Dat is de grote waarheid van dit ogenblik. Zij leeft in de kracht van de verrezen Zaligmaker. Met Hem deelt zij in de triomf en de vreugde van het hemels Leven, dat niet meer vergaat, maar eeuwig en onvergankelijk is. Naar

dát Leven is zij ons nu voorgegaan, zoals zij in dit aardse leven voorging door haar voorbeeld van moederlijke dienstbaarheid. Haar leven en haar huidig geluk zijn onze troost en onze hoop op een blij weerzien in een onverbreekbare hereniging door dezelfde kracht van de Verrezen Kristus.

De families LIMPENS, DE GEETER, COESENS,
VAN TWEMBEKE,

**zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van
deelneming in de rouw die hen treft.**

Druk. Jos. De Vleeschouwer-Hoste, Brakel