

Geloofd zij Jezus-Christus. Amen.

BID VOOR † DE ZIEL

van Mijnheer

VICTOR LIMPENS

Weduwnaar van Mevrouw

VICTORINE DE PRYCK

geboren te St-Martens-Lierde, de 28 februari 1877
en godvruchtig overleden te Opbrakel, de 6 april
1960, voorzien van al de Rechten van Onze Moeder
de H. Kerk.

De dood der rechtvaardigen is geen dood:
zij is de overgang tot de Hemel, de vervul-
ling hunner verlangens en de verwisseling
van hun ellenden met een eeuwig geluk.

De Heer mengt dikwijls met bitterheid
het geluk dezer aarde, opdat wij de Hemel
zouden aanschouwen en ons niet te veel
hechten aan het vergankelijke dezer wereld.

Toen hij het uur der dood zag naderen
werd hij niet bedroefd, maar op de godde-
lijke barmhartigheid steunende, verlangde hij
naar de eeuwige rust.

Beste familieleden en bloedverwanten,
ik moet u verlaten, vaartwel : ik ga naar de
Hemel waar ik u niet zal vergeten. Vergeet
mij niet in uw gebeden.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 dagen afl.)

R. I. P.

Uitg. Raf Cromphaut, Martens-Lierde

De familiën LIMPENS, DE PRYCK,
DE VUYST, DE PAUW,

*zeer gevoelig voor de blijken van deelneming
hen betoond bij het overlijden van hun
dierbare afgestorvene.*

DANKEN U.