

†

Bid voor de zielerust van
de Heer

Victor, Eugeen LIMPENS

echtgenoot van Mevrouw
Germaine, Flora De Geeter

geboren te Nederbrakel op 11 februari 1904 en godvruchtig overleden in de kliniek St.-Franciscus te Brakel op 11 september 1981, voorzien van de HH. Sakramenten der zieken.

Jezus heeft ons aangemaand waakzaam te zijn omdat de dood komt op een dag waarop wij hem niet verwachten en op een uur dat wij niet kennen.

Alhoewel de gezondheid van Victor sinds het heelkundig ingrijpen deze zomer niet meer volledig herstelde, dacht toch niemand aan een afscheid. Het valt dan ook zeer zwaar, echtgenoot, vader, familielid of vriend zo plots te moeten zien heengaan.

Hij heeft veel en hard gewerkt voor zijn gezin en werd door eenie-

der geacht om zijn goedheid. In de stilte van de huiskamer, gesteund door zijn zorgzame echtgenote, heeft hij zijn lijden schoon gedragen.

Wij bidden nu de Heer, dat Hij onze dierbare overledene opneme in Zijn heerlijkheid als loon voor het schone en goede dat hij heeft gedaan.

De families Limpens, Baeckelandt,
De Geeter, De Vleeschouwer,
danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Begrafenissen Amand Marroyen, Brakel
Dr. De Vleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel