

Zo heeft de Meester het beschikt : in wat wij verduren, legt Hij de kracht van Zijn goddelijk Lijden.



Wil in uw vrome gebeden gedenken
de Ziel van Mevrouw
Emma LIMPER

Echtgenote van Mijnheer

Henri VAN CAENEGEM

geboren te St Goriks-Oudenhove, 24 oktober 1883
en er zacht ontslapen, 20 oktober 1958,
gesterkt door het H. Oliesel «in extremis».

De Schepper heeft een trek van diepe vroomheid in het hart van de vrouw gegrift; dit is dubbel waar voor deze kristene moeder, voor wie het geloof de alles-bewegende kracht was. Want zoveel jaren leefde deze door brave, eenvoudige, diepgelovige vrouw met haar man in die stil-rijke, huiselijke atmosfeer van goedheid, zachtheid en mildheid, die zegenend inwerkt én op de gehuwde kinderen én op de kleinkinderen. Elke dag was zij met hen begaan : kommer stond haar in de ziel gebrand. Met een glimlach om de lippen leefde zij al hun vreugden mee, maar ook elke traan werd door haar blik doorglinsterd en verstaan. Zulke moeder moet de dood niet vrezen, te meer dat haar ziel was wit-gerijpt door edelmoedig gedragen leed, in navolging van Maria, die zij zo dikwijls heeft aanroepen : Moeder Gods, bid voor ons, nu en in het uur van onze dood.

Geliefde Echtgenoot, Kinderen, Kleinkinderen en Familieleden, waar men hoofd en hart ten hemel kan heffen, kan alles tot zegen gekeerd, ook mijn verrassend heengaan dat U bedroeft. Mijn gezin

was altijd mijn eer en mijn genoegen. Ik dank U dan ook hartelijk voor de liefdevolle genegenheid en trouwe volgzzaamheid, die gij me steeds hebt betoond. Blijft vertrouwen op de Goddelijke Voorzienigheid : zo kan uit een gemeenschappelijk leed ook een mooie gemeenschappelijke genade-groei openbloeien. Door uw gebed blijven wij over dood en graf met mekaar verenigd.

H. Hart van Jezus, ik heb vertrouwen op U.



Uw deelneming in het verlies van haar, die ons zo dierbaar is, schenkt ons veel troost, en uw gebed is een kostbare hulp voor onze beminde Overledene. Daarom danken :

Mijnheer Henri Van Caenegem

Mevrouw Charles Van Caenegem-Seghers

kinderen en kleinkinderen

Mijnheer en Mevrouw Achiel Van Maldergem-
Van Caenegem kinderen en kleinkind

Mijnheer en Mevrouw Henri De Pessemer-Van
Caenegem en zoon

Mijnh. en Mw Gilbert Lapaege-Van Caenegem.

Uitg. Persoons Achiel, St Goriks-Oudenhove