



Biddend gedenken wij het leven en het heengaan
van

MIJNHEER

Firmin LINTHOUT

echtgenoot van Mevrouw

CAMILLA DELCOURT,

geboren te Nederbrakel op 27 december 1914 en
er onverwacht overleden op 29 juni 1968,
gezalfd met het H. Oliesel.

Oudstrijder 1940-1945

Ondervoorzitter Korps Civiele Bescherming.

Midden de huiselijke vreugde om het gelukkig
samenzijn van gans de familie, heeft de Heer
Zijn «net gegooid voor de vangst» en vader op-
gehaald naar Zijn eeuwige Vreugde. Wij kunnen
het haast niet geloven, dat vader niet meer onder
ons zal zijn, met zijn gulle lach, zijn hartelijke
zorgzaamheid, zijn hartversterkende liefde voor
moeder en de kinderen. Zijn vele vrienden staan
verslagen, nadat zij hem in de namiddag nog
onder hen hadden gehad met zijn vriendelijke
dienstbaarheid. Over zichzelf maakte hij zich nooit
zorgen. Alleen de mensen in zijn omgeving, zijn
dierbaren en vrienden, waren zijn enig geluk. Al
te vroeg voor ons allen, is hij heengegaan, om-
dat God Zijn trouwe vriend bij Zich wilde om
hem Zijn ongelooflijke vriendschap te laten on-
dervinden. Naast onze bittere pijn om het grote
verlies, is er voor ons de troostende zekerheid,
dat vader gelukkig is en dat wij hem zullen weer-
zien op «het ogenblik dat de heerlijkheid der kin-
deren Gods openbaar zal worden», wanneer wij
zullen ervaren dat «het lijden van deze tijd niet
opweegt tegen de heerlijkheid waarvan de open-
baring ons te wachten staat». Sterker dan ooit,
rond moeder verenigd zullen wij, in diepe dank-

baarheid de gedachtenis aan vader in ere houden
en leven naar zijn onvergetelijk voorbeeld.

De families LINTHOUT, DELCOURT, ROSCAM
en MARROYEN,

danken U oprecht voor uw blijken
van kristelijke deelneming.

Drukk. Jos. De Vleeschouwer, Nederbrakel