

Ik ben de Verrijzenis en het Leven. (Jo.)

† BID VOOR DE ZIEL VAN †

Mijnheer

GUSTAAF LINTHOUT

echtgenoot van Mevrouw

MARIA KESTENS

geboren te Nederbrakel, de 21 Juli 1892
en er godvruchtig overleden, de 27 December 1954,
gesterkt door de HH. Sacramenten.

Vereerd met het Nijverheidsereteken 2^e klas.

Goed sterven is met Christus leven. Voor ons dan, die in Christus geloven, heeft de dood haar natuurlijke afschrikking verloren. De dood is het einde van vele kwalen en het begin van ons toekomstig en onmetelijk geluk.

Zoo gij waart zijnder weinig heden ;
Zoo vol van eere en dienstbaarheden ;
Getrouw uw meesters en uw leven
bereid voor hen in pand te geven !
Zoo diendet gij en vriend van allen,
Zoo zijt gij ons en elk ontvallen

G. G.

De duurzame overledene was een man van plicht volgens de echte stempel. In de tijd van zijn jeugd waren de mensen nog aan harde plichten gewend en in zijn dienst had hij daarbij die stiptheid aangeworven die van hem de man maakte waarop men mocht betrouwen. Daarbij was hij vriendelijk, het hart op zijn hand, vol toewijding en offervaardigheid.

De beproeving van ziekte heeft hem pijnlijk verrast te midden van zijn bedrijvigheid en toekomstdromen en vergde van hem veel zielesterkte. Na een harde strijd zag hij de werkelijkheid in, toen daalden rust en gelatenheid in hem neer. Met betrouwen gaf hij zich in Gods barmhartige handen over. Hij vreesde meest van anderen tot last te zijn.

Beminde echtgenote, ik dank U, want gij waart zeker gedurende de lange weken van mijn slepende ziekte, mijn schutsengel; met welke tederheid en geduld hebt ge mij

bezorgd en mijn lijden verzacht. De goede God zal 't u lonen honderdvoudig. Met erkentelijkheid blijf ik ook mijn goede meesters indachtig.

Beminde broeders en zusters, familieleden en vrienden, ik dank U ook om uw oprechte genegenheid. Gij allen die mij lief waart, bidt voor mij zodat ik spoedig moge leven in het eeuwig Licht.

Mijn Jezus, barmhartigheid !

300 d. afl.

Mevrouw Gustaaf LINTHOUT, geboren Maria KESTENS.

De Familiën LINTHOUT, KESTENS, GOSSEYE, CAR-
LIER,

BEDANKEN.

Vandendriessche, Opv. Paul De Vlieschauwer, Nederbr.