

Hier vinden wij geen vaste woonst, maar zijn op weg naar een blijvende.



VROOM AANDENKEN

aan de Heer

René - Camiel LINTHOUT

echtgenoot van Mevrouw

BERTHA KESTENS.

Hij werd geboren te Nederbrakel op 16 december 1887 en overleed in de Heer te Brakel op 14 juli 1972,

gesterkt door de HH. Sakramenten der zieken.

Oudstrijder 1914-1918 — Vuurkruiser

Oorlogsinvaliden — Oud-Schatbewaarder N.S.B.

Vereerd met verscheidene Militaire en

Burgerlijke eretekens.

Eerlijk, rechtvaardig en goed was deze man voor zijn dierbaren en medemensen.

Het leven was voor hem niet gemakkelijk.

Als jonge man heeft hij het volle vuur en de verschrikking van de oorlog meegemaakt. Hij heeft geleefd in een tijd waarin men hard voor zijn gezin moest werken en de laatste jaren van zijn leven droeg hij de last der ziekte.

Op zijn ziekbed kon hij terugblikken op het verleden en vertellen aan de jongeren vanuit zijn levenservaring. Hij heeft er ook zijn lief-

de laten rijpen en zijn genegenheid tegenover zijn echtgenote die altijd als een engel aan zijn zijde stond. Wij hadden hier een schoon voorbeeld van de gelouterde liefde, zoals die alleen in de herfsttijd van het leven kan voorkomen.

God moge hem nu loon naar werken geven. Wij bevelen hem met al zijn goede gaven en talenten aan.

Wij danken God om de kracht en de moed en de schone oude dag, die Hij hem verleend heeft. Moge hij rusten in vrede.

De families LINTHOUT, KESTENS, GOSSEYE, CARLIER,

zijn zeer erkentelijk voor uw blijken van kristelijke deelneming en danken U.

Druk. Jos. De Vleeschouwer, Brakel