



Onze tranen en gebeden volgen in het graf  
degene die wij op aarde zo bemind hebben.

**BID VOOR DE ZIEL VAN ZALIGER  
DE HEER**

## **Richard LINTHOUT**

weduenaar van mevrouw

**HELENA BAUWENS**

**Weggevoerde 1914-1918**

geboren te Nederbrakel, op 28 september 1885  
en godvruchtig overleden te Haacht,  
op 24 januari 1973, gesterkt door  
de H.H. Sakramenten der zieken  
en de pauselijke zegen  
in articulo mortis.

Zalig is de mens die met onderwerping aan  
Gods wil het lijden verdraagt dat de Heer  
hem verzendt ; hij zal het eeuwig leven tot  
loon ontvangen.

De overledene, die slechts een klein aantal  
jaren in onze parochie verbleef, was een  
man met goede faam. Hij heeft een braaf  
en werkzaam leven achter zich en deed wat  
een goede echtgenoot en goede huisvader  
hoeft te doen. Kan men een schoner getuigen-  
nis geven van iemand die zopas de eeuwig-  
heid is ingetreden ?

Moge dit voorbeeldig leven, vrij van elke  
wanklank, een troost zijn voor de zijnen, voor  
gans zijn familie en kennissenkring, die heden  
treuren over zijn heengaan.

Beminde kinderen, klein- en achterklein-  
kinderen, troost U bij deze scheiding. Mijn  
dank gaat naar allen, die mij zo genegen  
waren ; ook naar de zusters en verpleegsters  
van het Wit-Geel Kruis, die mij de laatste  
maanden het leven zoveel lichter hebben  
gemaakt.



**Een milde troost zijn ons uw blijken van  
kristelijke deelneming bij het afsterven van  
Hem die ons zo dierbaar was. Daarom  
danken U van harte de families LINTHOUT,  
BAUWENS, GOSSEYE en VAN DER  
SCHUEREN.**