

Mijn taak is af, mijn werk is volbracht. Ik zal met blij verlangen mijn loon uit Gods hand ontvangen.



**BID VOOR DE ZIEL VAN
DE HEER**

François LION

echtgenoot van Mevrouw
Johanna IMMERS

geboren te Brussel op 2 augustus 1897 en plotseling overleden te Everbeek St Maria op 25 juni 1969 versterkt door de H. Sakramenten.

God gaf, God nam. Het is geschied, gelijk het de Heer behaagd heeft. De naam des Heren zij geprezen.

Een rechtschapen man en trouwe vriend voor iedereen is naar het grote Vaderhuis gegaan. Zijn leven was schoon en groot in eenvoud en oprechtheid. Zulk een leven is de ware voorbereiding tot de dood.

Voor ons gelovigen is de dood geen einde maar veeleer een begin : geen ondergang maar een overgang : wij veranderen van woonst en zullen voor altijd met God leven. Wij nemen onze verdiensten met ons mee.

Dierbare echtgenote in U mocht ik altijd een trouwe steun ondervinden. In dankbare liefde verlaat ik U.

Laten wij die liefde over het graf heen voortzetten en elkaar helpen en steunen door een gebed. Eens zullen wij samen verenigd zijn bij God om nooit meer te scheiden.

Genadige Jezus geef hem de eeuwige rust. Amen.

De families LION-IMMERS,
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
kristelijke deelneming en danken U.

Uitg. A. Opdecam, Everbeek.