

De Heer beproefde mij als goud in het vuur, en menigvuldige en lastige kwellingen liet hij mij overkomen,  
Job 23, Ps 70



BID VOOR DE ZIELERUST  
van Mevrouw

## HERMENCE LION

weduwe van Mijnheer

**GEORGES MATTHYS**

Agent van Koolmijnen,  
Voorzitster van de Liberale Vrouwenbond  
afdeling Geraardsbergen,

geboren te Geraardsbergen de 6 oktober 1887 en er  
overleden de 8 januari 1961,  
gesterkt door de HH. Sakramenten der stervenden.

God mengt het leven van deze aarde met bitterheid, opdat we een ander leven zouden betrachten dat niet bedrieglijk is, en Hij beproeft ons in dit leven om ons te sparen in het toekomstige.

De dierbare afgestorvene was altijd dezelfde, even aangenaam en toegenegen; het gelaat immer helder en glimlachend; werkzaam en zorgvol, heeft zij haar brood niet geëten in ledigheid; zij wordt diep betreurd niet alleen door haar naastbestaanden maar door allen die haar kenden.

Haar eenvoudigheid en haar rechtzinnigheid met de evenmens, hadden haar een algemene vriendschap verworven en haar medelijdend hart kan zich buigen over de nood van anderen. In vrede met God en de mensen, heeft zij het tijdelijke met het eeuwige verwisseld. Moge de almachtige God zich nu over haar ziel ontfermen en haar opnemen in het heilig gezelschap der gelukzaligen.

Vaartwel beminde broeders, zusters, familieleden en bloedverwanten, hebt dank voor uw verkleefde zorgen mij dag en nacht bewezen. Uw hulp en bijstand hebben voor mij een balsem geweest. Blijft mij in-dachtig en weest immer gelukkig.

Mijn Jezus barmhartigheid.

300 d. afl.

*De families*

**LION,  
MATTHYS,  
D'HOKER,  
COLLART.**

*zeer gevoelig voor de blijken  
van deelneming hen betoond  
bij het overlijden van hun  
dierbare afgestorvene*

**DANKEN U**

---

Dr. Bruylant, Lessense straat, Geraardsbergen