

Het is een zalige gedachte te bidden
voor de overledenen.

†

Bid voor de zielerust van
Mevrouw

Maria-Alphonsine LION

*geboren te Brussel op 26 april 1908 en
plots overleden te Everbeek Ste-Maria
op 9 juni 1971.
voorzien van het H. Oliesel in extremis.*

—
De ziel der rechtvaardigen berust in
Gods hand, de eeuwige dood zal hen
niet raken. In de ogen der zondaars
schijnen zij dood en hun heengaan een
groot ongeluk : maar zij leven in vrede.

(Boek wijsheid.)

Het enige en blijvende geluk van de
mens is God te dienen en zijn geboden
te onderhouden.

Dierbare familie en gij vooral mijn
zuster, hebt dank voor uw liefde en ge-
negenheid mij betoond. Ik kan U niets
meer teruggeven, dat God U overvloedig
zegene en weest mij indachtig in uw ge-
beden. Vaartwel, tot weerziens hierna bij
de Heer.

God, wees uw dienaars barmhartig en
geef haar ziel de eeuwige rust.

Bid de vier akten.

De families LION en PENN,

*danken U voor de blijken van kris-
telijke deelneming.*

Druk. J. De Vleeschouwer, Brakel