

In ons ontstaan en in ons voortleven. in hetgeen wij zijn en hebben. hangen we van God af.

† ZALIG AANDENKEN van

MIJNHEER

REMI - GHISLENUS LION

WEDUWNAAR VAN MEVROUW

ALINE DE MORRE

*Ijveraar van de Bond van het H. Hart*

*en lid van alle godvruchtige genootschappen*

geboren te Geraardsbergen de 7 februari 1876 en er godvruchtig overleden de 29 augustus 1958, voorzien van de H.H. Sakramenten en de Pauselijke Zegen.

Heer wij danken U omdat Gij ons zo een goede vader gegeven hebt ! Uit een diep kristelijke familie geboren, heeft de dierbare overledene een gegronde en gevormde jeugd mogen genieten. Aan zijn jeugdjaren in dewelke het talentvol gemoed en hart zich zo sijn en adelijk wist te ontwikkelen, zijn levensideaal zich vastlegde in zijn geest : liefde voor het vlaamse volk, de rangorde der levenswaarden naar kristelijker geest, eerbied voor recht en plicht ; opvoeding van de persoonlijkheid — heeft hij altijd met dankbaarheid teruggedacht.

Reeds menige jaren ontnam de Heer hem zijn geliefde echtgenote ; die slag stelde hem gans alleen voor de zware last van een talrijk kroost ; heldhaftig heeft de nederige man met zeldzaam sterk gemoed en taai werklust zijn volle verantwoordelijkheid op zich genomen, vertrouwend op de Heer, en zijn kinderen een ver-

zorgde opvoeding weten te geven.

Zijn leven was één symphonie van zielegrootheid, iedereen die hem kende had hem lief om zijn blijheid en zijn ongeveinsde en belangloze goedheid. Hij verdedigde de kerk en de priester met woord en daad.

In het scherpste lijden en pijn gedurende de laatste maanden, kwam geen klacht van zijn lippen : hij aanvaardde de beproeving van de Heer, niet dat hij lijden moest, doch veel eer dat hij lijden mocht.

Mijn geliefde kinderen, ik dank u voor uwe kinderlijke genegenheid, liefde en hulp ; gij zijt de kroon van mijn leven. Vooral gij Clara, bruid van de Heer zijt mij duurzaam ; gedenkt mij in uwe vele gebeden met uw neef priester. Ik ga moeder verwoegen in de hemel. Blijft elkander beminnen en helpt elkander.

Geliefde broeder, vaarwel, ik dank u voor uwe hulp en steun.

Bidt allen voor mij.

H. Hart van Jezus, wees mijne zaligheid. (300 d.)

*De familiën*

*Lion, Soisson, De Morre en  
Longerstay ;*

*zeer gevoelig voor de blijken van kristene deelneming hen betoond bij het overlijden van hun dierbare afgestorvene ;*

*Danken U.*

Druk. Robert De Schuyteneer. Geraardsbergen