

Liefde ontdekt pas hoe diep ze is
als er vaarwel moet gezegd worden. (KG)

~~~~~  
Dierbaar gedenken wij

*de heer*

*Théodore - Hilaire Lion*

echtgenoot van mevrouw Maria De Ruyver.

Geboren te Sint-Maria-Lierde op  
6 september 1919 en godvruchtig overleden  
in het A.Z. Sint-Elisabeth te Zottegem  
op 15 juli 2000, gesterkt door de Ziekenzalving.

~~~~~  
Tachtig is de leeftijd waarop sterke generatie-
genoten meer en meer beginnen te verzwak-
ken, als zij al niet vóór jou zijn heengegaan.
'Hilaire' is zelf zwak geworden, sinds vele jaren
slechtziende en bijna blind, anderhalf jaar heel
ziek, bedlegerig, breekbaar, kortademig, hulpbe-
hoevend, met toeneigend hoofd zoekend naar
aanwezigheid, dankbaar om de beste oppas in
het vriendelijke huis achteraan de Kardinaals-
hoek. Geen huiselijker ziekbed dan het ziekbed
beneden op een ereplaats in de kamer. Er is de
nabijheid van Maria en haar hulp dag-en-nacht,
de verzorging en de verpleging met groot respect
want deze vader is het waard, het dagelijkse

heen-en-weer en de parate bijstand van Jonny
en Monique, de dankbare aanhankelijkheid van
Monia en Fik. Iedere dag is een dag met een
gouden randje van liefde en mededeelzaamheid.
Maria en 'Hilaire', twee vriendelijke mensen, man
en vrouw, zesenvijftig jaar getrouwd, die alles
voor elkaar doen. De rest is dankbaarheid. Het
gevoel van verleden tijd. Soms is verdriet een
beetje. Soms is verdriet wat meer. Bij deze dood
is het verdriet zeer groot.

Het verleden ? 'Hilaire' haalde melk op langs de
boerderijen zoals in de dagen van vroeger, met
paard en wagen. In 1956 begon het slechte zien.
De onvermijdelijke operatie aan de ogen. Vader
werkte met moed en zonder klagen. Er was nog
optimisme in zijn leven. Hij was nog zeer gelukkig
om wat hij had, om wat hij kon met vrouw en
zoon. Waarheen hij het liefste met hen ging ?
Naar de voetbal, naar FC Brakel. Hij genoot er-
van. Hij kon als geen ander alles attent gade-
slaan. Hij zag wel niet, hij hoorde des te beter. Hij
was een ideale luisterman. En dan de ziekte van
het laatste jaar. Hij kon niet meer. Geen adem
meer. Zeer weinig woorden. Alles was gezegd.
Een uiterste poging via infuus en medicijn redden
het leven niet in het uur van de dood. Als een
nieuwe dag begint, sterft een vader in de nabijheid
van zijn kinderen. Vader tussen gisteren en morgen.

De familie dankt U voor uw aanwezigheid.

Begr. V.d.Driessche-Premereur, Galmaarden, 054 580 725