

Mama, mémé,

*We hoorden je nooit klagen.
Je was een sterke en moedige vrouw.
We hebben veel aan je te danken:
je mildheid, je liefde voor heel het gezin,
je bezorgdheid van de zaak en
nog zoveel meer...*



DANKBAAR AANDENKEN AAN MEVROUW

Irma LIPPENS

weduwe van de heer Roger VERMEERSCH

geboren te Oeselgem op 5 oktober 1915
en godvruchtig in familiekring overleden
in het Sint-Vincentiusziekenhuis
te Deinze op zaterdag 10 juli 1999,
gesterkt door de ziekenzalving.

*De families LIPPENS - VAN VYNCKT en
VERMEERSCH - CORIJN danken u voor
uw medeleven en gebed.*

BEGRAF. P. MICHELS, DEINZE, TEL. 386.11.14
DRUK. N. CHRISTIS, MACHELEN, TEL. & FAX 386.29.31



Innig gedenken wij onze moeder en
grootmoeder. Zij voelde zich thuis en was in
haar schik in de kleine kring van haar
huishouden en de kleine winkel, die ze met
zorg en liefde beheerde. Zij voerde elke dag
een klein gesprek met koning klant.
Zij was elke dag nieuw en anders.
Ook elke dag dankbaar en lief voor elk
gebaar van woord en wederwoord.
In de stille avond van haar leven sloot zij in
de armen van haar geliefden voor altijd de
ogen. Zij ging haar echtgenoot in vrede en
sterk verlangen tegemoet. Zo ging zij voor
eewig het ware leven binnen bij de Heer.