

VROME GEDACHTENIS VAN

MEVROUW

LOUISE LIPPENS

weduwe van de Heer

MAURITS DE DONDER

geboren te Berchem (Vl.), op 11 januari 1905
en godvruchtig overleden te Oudenaarde,
op 22 november 1976,
gesterkt door het Sakrament der zieken.

Moeder, vrij vroeg en heel onverwacht zijt
ge van ons heengegaan. Het afscheid valt ons
des te zwaarder daar ge voor ons zulk een
uitzonderlijke moeder waart.

Steeds waart ge om ons allen bekommerd,
en leefdet gij met ons mee in alle goedheid ;
hulp verlenend waar het nodig was ; altijd met
dezelfde zachtheid, liefde en genegenheid. Uw
geloof en uw vroomheid zullen diep in ons
hart bewaard blijven.

Geliefde kinderen, heb dank voor uw gene-
genheid en bekommernis om mij. Ogenblik-
ken waarop wij in familie allen samen waren,
waren voor mij toppunten in mijn stil en een-
voudig leven. Hoe gelukkig ook was ik toen
ik U allen samen mocht ontvangen, mijn goe-
de kinderen en mijn lieve kleinkinderen die
mij zo nauw aan het hart laagten en met wie ik

meeleefde, met uw uitslagen in de school, met
uw leven in het leger en met al de weder-
waardigheden van uw jong leven. God be-
scherme en beware U in uw schone toekomst.

Beste familieleden en vrienden, blijf mij
in uw vroom gebed gedenken.

Mijn Jezus, barmhartigheid.

Roger en Georgette DE DONDER-D'HAESE
en kinderen,

Jozef DE DONDER-(†DEPELCHIN)
en kinderen,

André en Mariette PLATTEAU-DE DONDER
en kinderen,

José en Nelly DE DONDER-
VAN DEN ABEELE en kinderen,

De families LIPPENS, DE DONDER,
VAN DE VELDE en SADONIS,

*danken U voor de blijken van kristelijke
deelneming in roww en gebeden.*

drukkerij arijs - kluisbergen