

Geloofd zij Jezus Christus Amen.

VROOM AANDENKEN VAN

de HEER

VICTOR LIPPENS

echtgenoot van Mevrouw

MARIA CLEMENCE REYGAERT

geboren te Geraardsbergen de 10 januari 1904 en er  
in de H. Hart kliniek godvruchtig overleden de 15  
augustus 1967, gesterkt door het H. Sakrament der  
zieken.

Een mens weert zich jarenlang om zijn  
geknakte gezondheid terug te winnen. Een  
taaie wil om te genezen steunt hem en  
houdt hem nog recht. Verbittering om wat  
niet komt sijpelt langzaam in het hart van  
die man. Na een lange doch helaas vruchte-  
loze strijd komt uiteindelijk de gelatenheid,  
de berusting, het gedwongen aanvaarden  
van het harde levenslot. Ten laatste komt  
het gemoed tot rust en kan de mens zich  
voorbereiden om met vertrouwen de  
eeuwigheid in te gaan.

Beminde vader, een echtgenote, kinderen  
en kleinkinderen treuren om uw heengaan;  
zij zullen u hard missen. Wij weten dat wij  
steeds uw vreugde, uw troost en fierheid

zijn gebleven. Wij waren blij wanneer wij u  
mochten helpen en u een weinig troost  
konden aanbrenge. Uw heengaan slaat een  
grote leemte in ons gezin. Uw beeld van  
werkzame vader zullen wij in ons leven in  
eer houden.

Mocht de Heer u in barmhartige goed-  
heid tegemoetkomen en u in de gelukzalige  
eeuwigheid binnen leiden.

H. Hart van Jezus, op U stel ik mijn vertrouwen.

---



De families

LIPPENS, DE ROEVE,  
REYGAERT en VAN WIJMEERSCH

danken u voor uw gebeden  
en blijken van deelneming  
hun betoond in hun rouw.

---

Drukk. De Vos. Koster. Overboelare