

"Denk niet dat ik buitengewoon gelukkig ben te mogen sterven. Eén verwachting boeit mij: de liefde die ik hoop te ontvangen en die ik zal kunnen geven."

Teresia van Lisieux



Dit weze U een dankbare  
herinnering aan

## ZUSTER JULIENNE

### Maria Lips

Zij werd geboren te Lotenhulle op 18 april 1911 en wijdde zich toe aan de Heer op 9 maart 1933 in de Kongregatie van de Zusters van de H. Vincentius a Paulo te Deftinge.

Zij overleed te Deftinge op 21 mei 1980.

Zij was assistente van de Algemene Overste en gewezen novicemeesteres.

Moeder Vicares, dit is het uur dat wij met veel pijn in ons hart hebben zien naderen en de werkelijkheid ervan is wellicht nog niet tenvolle tot ons doorgedrongen. Wij kunnen het zo moeilijk geloven dat wij U nooit meer zullen ontmoeten, Uw rustig spreken nooit meer zullen beluisteren, Uw stille glimlach nooit meer zullen zien openbloeien.

God had U een rijk hart gegeven. Al degenen die U van dichtbij gekend hebben, zullen dat beamen. U was gaarne gezien in uw kongregatie en zovelen leunden bij U aan en hadden groot vertrouwen in U.

Als novicemeesteres hebt U tientallen jonge mensen gevormd en hoe gaarne kwamen ze bij U terug om raad en beoediging. Er ging vrede van U uit en rust en een warm gevoel van moederlijkheid.

Wat U het diepst kenmerkte was Uw religieuze honger naar God. Nu bent U bij Hem. Nu weet U wie Hij is, die Onbegrijpelijke, die Ongenaakbare, die Geheimzinnige God. Het mysterie is voor U wegevallen. Nu weet U wat wij niet weten en ziet U wat wij niet zien. Geniet nu een mateloos geluk dat U zelf zo onvoorstelbaar groot hebt verwacht.

Velen zullen U hier nochtans missen: Uw broers en zusters, gans Uw familie waar U zo van hield; Uw medezusters, Uw vrienden. Blijf nu op een andere manier bij ieder van hen aanwezig met Uw bezorgdheid, met Uw genegenheid, met heel de warmte van Uw hart.

U, die nu aangekomen zijt waarheen wij nog zoekend en tastend op weg zijn, U zijn wij diep dankbaar om wat U voor ons geweest zijt. Bewaar ons in Uw aandacht en in Uw liefde. Breng onze namen in herinnering bij God. Bid voor ons.

De Eerwaarde Heer Directeur Marchand,  
De Algemene Overste en Zusters van  
Deftinge,

De Families Lips - Loontjes

danken U voor uw aanwezigheid,  
voor uw gebed  
en voor uw blijken van deelneming.

Drukkerij De Vos, koster, Overboelare