

De hoop der rechtvaardigen eindigt in vreugde.
Ps. 10-28.



BID VOOR DE ZIEL

van Mijnheer

FRANS LISON

weduwnaar van Mevrouw

Maria DE BOCK

geboren te Zegelsem, de 13 november 1880 en overleden
te Elst, de 21 juli 1958
gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Oudstrijder Vuurkruiser van de oorlog 1914-1918.

Met 'n rukwind hebt Gij mij weggenomen, o Heer,
doch ik heb gelukkiglijk de raad der goddelozen niet
gevolgd, maar ben steeds uw geboden indachtig ge-
weest en heb er mijn levenswijze naar gericht;
daarom, hoop ik, een toevlucht te vinden in uw heilig
hart en stel mijn betrouwen in uw overgrote barmhar-
tigheid.

De achtbare overledene was 'n man van geloof die
in stilte en oprechtheid zijn christelijke plichten vol-
bracht en zich niet bekommerde om de vergankelijkhe-
den dezer aarde.

In den huiskring heeft hij de zijnen onderricht en
bijgestaan, zolang zijn lichamelijke krachten het ver-
mochten; de beproevingen heeft hij met onderwerping
aan Gods heilige wil aanvaard en daarin een middel
gevonden om voor zijn menselijke krankheden te vol-
doen en een hoger goed te bereiken.

Bemінде kinderen en klein zoon, ik was geluk-
kig bij U, maar nu heeft de Heer mij tot Zich geroepen
en zeg ik U vaarwel. Weest getrouw aan uw geloof en
volbrengt nauwkeurig uw christelijke plichten. Vergeet
mij ook niet in uw gebeden en goede werken; eens
zullen wij elkander weerzien in den hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid! 300 d. afl.

Uitg. Van Nedervelde, Dorp, Elst.

De kinderen en kleinkinderen van wijlen Frans LISON-DE BOCK;

De familiën LISON, DE TEMMERMAN, DE BOCK en DE VOS,

zijn zeer gevoelig voor de blijken van
deelneming en danken U van harte.