

Alleen bij God is vrede en rust.

†

TOT VROOM AANDENKEN AAN

DE HEER

Hendrik LISON

echtgenoot van

Mevrouw Germaine MARGINET

Hij werd geboren te Viane op 3 oktober 1914 en er plotseling tot zijn Schepper teruggeroepen op 2 november 1984, voorzien van de Ziekenzalving "In extremis".

Goddelijke Vader,
wij bevelen U deze man aan, die gewerkt heeft voor zijn gezin en kon bogen op een sterk gestel.
Zijn krachten heeft hij gebruikt op verschillende plaatsen en voor verscheidene taken.

Doch het was steeds met volle inzet dat hij zich ten dienste stelde. Ook op latere leeftijd bleef hij steeds bereid een hand-

je toe te steken waar iemand hulp nodig had, tot zijn krachten verminderden en de ziekte onverbiddelijk toesloeg.

Het was een harde pijn, een lang vagevuur, onbeweeglijk aangewezen op de hulp van anderen.

Veel liefde hebben wij hem mogen betonen, Heer, veel geduld heeft het gevraagd van ons en van hem.

Bemide echtgenote, kinderen, kleinkinderen, familie, vrienden en verzorgsters, dank U voor alles wat ge voor mij geweest zijt en gedaan hebt.

Uw genegenheid en liefdevolle zorgen zijn een sterke steun geweest in mijn lijden. Moge God U zegenen!

Tot weerziens in het eeuwig Vaderhuis.

De families LISON, MARGINET,
LIMBOURG en DU CHAU

danken U van harte voor uw gebeden en blijken van oprechte deelneming.

Druk. Van de Maele