

« Gestorven graan wordt brood,
geperste druiven wijn van vreugd'.

Een mens moet leren sterven
om leven te be-erven. (M. Weemaes)

†

VROOM AANDENKEN AAN
DE HEER

Henri LISON

weduwnaar van

Mevrouw Valerie, Alice DE PESSEMIER,

geboren te Zegelsem op 1 juli 1905 en
godvruchtig overleden in de H. Hartkliniek
te Oudenaarde op 8 augustus 1984.
Gesterkt door de HH. Sakramenten.

Midden in de week, een half jaar na
zijn lieve vrouw, werd Henri getroffen door
de dood.

Deze gelovige man is gerijpt doorheen een
zorgzaam leven. Groot van postuur, was hij
ook fier in zijn doening. Van 't ongezonde
labeur in de mijnen, ging hij, zonder van
de voordelen te profiteren, naar de boeren-
stiel. Samen met zijn bedrijvige echtgenote
ging het er zorgzaam aan toe op hun boer-
derij, omringd met weiden en dieren alom.
In plaats van het kalmer aan te pakken
deed hij meer dan hij kon tot zijn zwak
hart het wel moest begeven. Na lang wer-
ken in Gods natuur en een gouden huwe-

lijkstrouw, heeft deze punctuele man zijn
gelouterde ziel aan haar Schepper en Ver-
losser teruggegeven, om te rusten in God
onze Vader en open te bloeien in het
nieuwe leven in het eeuwige Vaderhuis.

Met alle familieleden, vrienden, geburen
en kennissen bidden wij:

Goede God, die onze Vader zijt, niet voor
de dood hebt Gij ons gemaakt, wel voor
het leven. Wij vragen U: geef dat ook de-
ze overledene mag leven bij U en dat wij
allen nog mogen groeien in geloof, hoop
en liefde door Christus onze Heer.

Wil me allen indachtig blijven in uw ge-
beden, vooral in het «Onze Vader» en in
uw H. Missen, vooral op zon- en hoogdagen.

Tot beter weerzien dan!

O.L.V. ten hemel opgenomen, bid voor ons.

De families

LISON, DE BOCK,
DE PESSEMIER, DE VLEESCHOUWER,
danken U.

Namis : zondag 19 augustus 1984 om 9 u. 30.

Druk. Devleeschouwer-Hoste en zoon, Brakel
Begravenissen-Crematies A. Marroyen, Brakel