

De Heer vond hem bereid. Hij schonk hem het
eeuwig leven.



Bid voor de ziel

van Mijnheer

HENRI LISON

geboren te Elst den 6 Mei 1875 en aldaar
godvruchtig overleden den 30 Mei 1943,
Versterkt door de H. H. Sacramenten.

Lid van de Confrerie van 't H. Hart, van de
Confrerie van Xaverianen en andere genootschappen.

Hij was een deugdzaam man, een rechtzinnig
christen, hij vreesde God en week af van het kwaad;
met een levendig geloof leefde hij in vrede en recht-
vaardigheid en na eene langdurige krankheid gaf hij
met christene gelatenheid zijn gelouterde ziel aan den
Schepper terug.

Hoe aangenaam is het te sterven als men wel
heeft geleefd, want de dood der rechtvaardigen is
het einde hunner pijnen en het begin van hun eeu-
wig geluk. H. Aug.

Die u beminnen, o Maria, zullen eenen grooten
vrede genieten en hunne ziel zal vrij zijn van de eeu-
wige dood. H. Bonav.

Vaartwel, duurzame zuster en bloedverwanten, en
gij die mij in de droeve dagen des levens zoowel en
liefdevol hebt verzorgd, hebt dank, Vergeet mij niet
in uwe gebeden ik ook zal u in den hemel gedenken.

Jezus, Maria, Joseph, dat mijne ziel met u in vrede
ruste. 300 dag. afl.

Drukk. L. Van Hoever koster Opbrakel

De Familien LISON en DE PREZ ;

Bedanken voor de blijken van genegenheid
hun betoond bij het afsterven van hun teer-
geliefden, Broeder, Schoonbroeder, Oom,
Grootoom en Kozijne.