

De dood der rechtvaardigen is de overgang tot een  
beter leven. (H. Bernardus)



BID VOOR DE ZIEL  
van MEVROUW

### MARIA-EMMA LISON

echtgenote van Mijnheer JOZEF HAEGEMAN  
geboren te Elst de 29 November 1876 en er  
overleden de 14 Augustus 1952  
Voorzien van de genademiddelen van  
onze Moeder de H. Kerk.

Hoe aangenaam is het te mogen sterven met een  
gerust geweten, na een leven van toewijding en  
zorgen en na de taak te hebben volbracht die de  
voorzienigheid ons heeft opgelegd.

Mijn leven kwijnde weg in ziekte en beproeving,  
maar ik heb geen klacht geuit en mijn hoop gesteld  
op Hem die ons in het lijden is voorgegaan en ons  
door zijn dood heeft vrijgekocht.

De achtbare overledene was een deugdzaame  
echtgenote en een christelijke moeder die haar kin-  
deren voorbeelden van plichtsbef en dienstvaar-  
digheid heeft ingeprent ; hierom zal zij geprezen  
worden en het loon der uitverkorenen zal haar niet  
ontgaan.

Bemide echtgenoot, mijn afscheid valt U pijn-  
lijk, maar troost u, eens zullen wij weer samen zijn  
voor goed, en gij mijn dierbare kinderen en klein-  
kinderen beurt vader op in deze beproeving en ver-  
licht zijn oude dag door uw behulpzaamheid, blijft  
altoos goede christenen gelijk ik U geleerd heb,  
vaartwel en bidt voor mij.

H. Hart van Jezus, ik betrouw op U. (300 d. afl.)  
Zoet Hart van Maria, wees mijn zaligheid.

(100 d. afl.)

Heer Jozef HAEGEMAN ;  
Heer en Mevrouw Gilbert HAEGEMAN-DE TEMMERMAN en kinderen Robert,  
Victoire, en Christiane ;  
Heer en Mevrouw Firmin DE WOLF-HAEGEMAN en kinderen Ariël en Lucrèce ;  
Heer en Mevrouw Robert HAEGEMAN-BAUWENS en kind Freddy ;  
De familiën LISON, HAEGEMAN, DE PREZ en PANDELAERE ;

Danken U van harte voor uw christelijke deelneming.

---

Uitg. A. Van der Stichelen, Koster, Elst.