

De blijdschap is uit ons hart verdwenen. Gij weet mijn God hoe redelijk onze droefheid is; hoe beweenslijk de slag die ons treft.



BID VOOR DE ZIEL VAN

VALÈRE LISON

geboren te Everbeek de 9 oktober 1910, en er overleden de 20 juli 1957, voorzien van de HH. Sacramenten der stervenden en van de Pauselijke Zegen « in articulo mortis »

De wonde die Gij ons toebrengt o Heer, is zeer groot; doch hetgeen ons troost is, dat Gij onze goede Vader zijt. Het leven lachte mij tegen en beloofde mij nog vele jaren en zie in de Lente mijner dagen word ik weggerukt van alles wat mij duurzaam was op aarde.

In mijn hartepijn heb ik de Heer aangeroepen en tot mijn God heb ik verzucht. Hij heeft mijn stem gehoord en mijn geroep is tot voor zijn troon gestegen. Zijt ook gij derhalve bereid, want de Mensenzoon komt op een onvoorzien uur.

Matth. XXIV, 44

Vaarwel dierbare Familieleden, hebt dank voor de milde zorgen waarmede gij mij hebt omringd en de liefde die gij mij hebt betoond, weest niet ontroostbaar in uw droefheid, wij moeten ons aan God onderwerpen. Gij allen die mij zo vurig bemindet blijft mij steeds genegen en vergeet mij niet als gij zult bidden.

Mijn Jezus barmhartigheid. 300 d. afl.
Jezus, Maria, Jozef. 300 d.afl.

Dr. Vw A. Modde, Everbeek.

De familiën LISON en WATTIEZ
zijn zeer erkentelijk voor de bliken van
deelneming en danken U.