



*Wanneer je verdrietig bent
kijk dan diep in je hart
en je zal zien dat je weent
om wat je vreugde schonk.*

Vroom aandenken aan

Wim LISON

**zoon van Richard en Greta Lison-
Vanden Herrewegen en broer van Elke**

Geboren te Geraardsbergen
op 6 juni 1977
en overleden te Gent
op 17 maart 1995

Er is een mens van 17 gestorven, te jong.
Eén van de zovelen ? Neen !
Het is onze zoon ! mijn broer ! onze kleinzoon ! onze
neef ! onze klasgenoot ! mijn vriend ! . . . het is WIM !
Je had nog zoveel plannen, met de duim omhoog gaf je
ons teken dat alles weer goed kwam. . .
Een leegte blijft ons achter gevuld met verdriet omdat
we je uit handen moeten geven. Doch je blijft in ons
hart, in onze herinnering, want wat elk van ons van jou
ontvangst aan liefde en vertedering blijft ons
onverwoestbaar toebehoren.
We blijven zitten met de vraag naar de zin, het waarom
van dit sterven in de lente van je leven.
God, de stilte leert ons - door onze opstandigheid
heen - dat Gij de Heerser zijt van leven en sterven. Niet
de duur maar de kwaliteit van het leven telt.
Bewaar Wim met al zijn kwaliteiten in U, zo leren we het
verlies te dragen en komen we tot rust.
Dank voor de jaren gelukkig samenleven met een lieve,
open, eerlijke, hulpzame unieke mens : WIM.

De families Lison-Vanden Herrewegen danken U voor
uw gebed en uw medeleven.

