

Voor hen die in God geloven, wordt het leven slechts veranderd, niet ontnomen. (Prof. der Overl.)

†

BID VOOR DE ZIEL

van Mevrouw

Maria-Odula LISSENS

weduwe van Mijnheer

Frans VAN LAETHEM

geboren te Voorde, de 26 Juni 1883,
en godvruchtig overleden te St. Maria-Lierde
de 16 Oogst 1953.

Gesterkt door de HH. Sacramenten der stervenden.

Ik heb op U, o Heer, gehoopt; ik heb gezegd: "Gij zijt mijn God, mijn lot is in uw handen ... Ps 30,16

Wie dat gemeend kan zeggen mag met vast betrouwen opgaan tot de Schepper; want zich kunnen schikken naar Gods wil, maakt het eenvoudig leven rijk aan verdiensten.

Een stille rustige oude dag had de Heer deze afgestorvene verleend. Toch had Hij er een pijnlijk kruisje aan toe gevoegd: het stilaan uitdoven van het licht harer ogen. Die beproeving echter deed voor haar te meer schitteren het licht der grote waarheid: dat wij hier op aarde geen blijvende woonstede hebben, maar dat ons leven enkel dient om het onvergankelijk geluk van de Hemel te verwerven.

Geliefde kinderen en kleinkinderen, mijn taak hier op aarde is volbracht, ik sterf gerust, betrouwend op Gods goedheid. Hebt dank voor uw goede en liefderijke zorgen en denk nog dikwijls aan mij, vooral in uwe gebeden.

Zoet hart van Jezus, wees mijn heil! (300 d. afl.)

Zeer getroffen door Uw blijken van diep christelijk medevoelen, bieden U hiervoor hun welgemeenden dank:

De Familiën LISSENS, VANLAETHEM,
WUYTENS en DE TROYER.

Uitg. L. Surdiacourt, koster, St-M.-Lierde.