

Geloofd zij Jezus Kristus ! Amen.



BID VOOR DE ZIEL
van Mijnheer

GEORGES LIVIJNS

echtgenoot van Mevrouw
Irma JOURETZ,

geboren te Nederbrakel de 12 september 1902
en er godvruchtig overleden de 2 september 1987,
voorzien van de laatste H.H. Sakramenten.

Geef, vragen we, almachtige God, dat de ziel van uw dienaar, die heden uit deze wereld is heengegaan, door dit offer worde gereinigd, ontslagen van haar zonden, kwijschelding en eeuwige rust ontvangte. Door onze Heer Jezus Kristus uw zoon, die met U leeft en heerst in de eenheid van de H. Geest, God, door alle eeuwen der eeuwen. (Slotgebed uit begrafenismis)

De duurzame overledene was een trouwe en goede vader. Zijn zorg en kommer, zijn arbeid tot steun van de zijnen, hebben vroegtijdig zijn gezondheid ondermijnd. Alhoewel voorbereid, toch is de dood nog gekomen als een dief in de nacht. Hem is de gunst gegeven verscheidene keren voor zijn dood, de Heer, die hij nu reeds ontmoet heeft in de eeuwigheid, op zijn ziekbed te ontvangen. Bij de Heer zal hij dan ook als een vriend ontvangen zijn.

Duurbare echtgenote, kinderen, kleinkind en familieleden, het is Gods wil dat ik U nu reeds verlaten heb. Troost U, de dag van het blijde wederzien zal aanbreken. Ik dank U voor de warme genegenheid en de beste zorgen welke ik mocht ondervinden. Blijft mij allen steeds gedenken in uw gebeden en tot weerziens in de Hemel.

Mijn Jezus barmhartigheid.

(300 d. afl.)



De families LIVIJNS, JOURETZ, FLA-
MÉE en DESMEDT,

zijn zeer erkentelijk voor de
blijken van kristelijke deel-
neming en danken U.