

H. Hart van Jezus, hoop van die in U sterven,
ontferm U onzer. (Lit.)



BID VOOR DE ZIEL

van

Gustaaf Livyns

Weduenaar van Maria Clemencia FLAMÉE

geboren te Melden, op 13 September 1874 en
godvruchtig overleden te Nederbrakel,
op 12 Juli 1951, versterkt door de HH. Sacramenten
der Stervenden.

De man, wiens verscheiden uit deze wereld wij
betreuren, was eenvoudig en nederig, menslievend
en medelijdend, steeds bereid om iedereen te
helpen. Zolang zijn krachten het hem toelieten
werkte hij vlijtig om in 't onderhoud van zijn gezin
te voorzien. Als beloning voor al dat goede kreeg
hij van O. L. H. een gelukkigen en vreedzamen
ouden dag. De laatste maanden van zijn leven werd
hij beproefd door de ziekte, maar verduidig en gela-
ten aanvaardde hij uit de hand van God het lijden,
want hij wist het dat de mens hoe verduidiger hij
is in de beproeving, des te verdienstelijker hij wordt
bij O. L. Heer.

Dierbare Kinderen, ik was ellendig geworden
de laatste maanden van mijn leven maar gelijk de
barmhartige Samaritaan hebt gij mij verzorgd en op-
gepast. Hebt hartelijk dank hierom en dat God het
U lone. Ik zeg U geen vaarwel maar tot weerziens
in den Hemel. Blijft daarom God en de H. Kerk ge-
trouw. Bidt ook voor mij.

Barmhartige Jezus, geef hem de eeuwige rust.
De 4 akten voor de overledene a. u. b.

Drukkerij Vandendriessche-De Vleeschauwer,
Opvolger Paul De Vleeschauwer, Nederbrakel.

Mijnheer en Mevrouw Georges LIVYNS-JOURETZ ;

Mijnheer Maurice LIVYNS ;

De Familiën LIVYNS, FLAMÉE, CLAUDUS en DE WOLF,

BEDANKEN.